

Milieufilosoof Martin Drenthen: 'De natuur

In het zesde en laatste artikel van deze serie zoomt *Hart van Nijmegen* met stadsecoloog Joep van Belkom verder in op de natuur in eigen buurt, inclusief een interview met Martin Drenthen, milieufilosoof aan de Radboud Universiteit en woonachtig in Hazenkamp.

Joep refereert aan Sir David Attenborough: "Niemand zal beschermen wat hem niet interesseert, en niemand zal zich bekommeren om wat hij nooit heeft ervaren." De essentie zit 'm in het waarnemen en ervaren van de natuur. "Ervaring begint bij het gebruik van onze zintuigen en verwondering over allerlei levensvormen en natuurlijke processen", zegt Joep. "Dat zit hem enerzijds in het actief eropuit gaan met een nieuwsgierige blik om andere levensvormen te ontdekken. En anderzijds in het niet nadenken, maar puur je gevoel van het moment volgen – in welke vorm dan ook."

Milieufilosoof Martin Drenthen

Milieufilosoof Martin Drenthen weet meer over het ervaren van natuur en acties ondernemen op het moment. "Ik houd me veel bezig met de relatie tussen mensen en natuur, maar ik ben geen bioloog en ik heb dus eigenlijk geen verstand van natuur. Maar ik ben wel liefhebber. Zo kijk ik vol interesse naar alle dieren die in mijn tuin leven."

Als voorbeeld noemt hij: "Vaak worden tuin en natuur als gescheiden werelden gezien, maar bedenk dat bijvoorbeeld egels en marters ook in de wijk wonen. En in je eigen tuin leeft altijd wel iets. In de winter komen altijd vogels badderen in het kleine vijvertje in onze tuin." Als tip voor alle bewoners in de wijken van Nijmegen-Midden: "Houd het een beetje wild in de eigen tuin. Haal er wat tegels



Milieufilosoof Martin Drenthen.



is van ons allemaal, dus ook van de dieren'

uit en wacht af wat er opkomt in de lente." Martin legt de nadruk op de relatie tussen dieren en mensen. "De natuur is van ons allemaal, dus ook van de dieren."

Groen waarnemen

Na het gesprek met Martin Drenthen fietste deze redacteur naar huis en keek onderweg meteen anders naar bomen, planten en vogels, en ook naar zijn eigen tuin. Hij vroeg zich af: zijn planten voor de tweede keer aan het bloeien of is dit al de lente? En zag ik nu al koolmezen met elkaar flirten? Of is het gewoon spelen?

Hij dacht nog terug aan het gesprek met Joep: "Ik raad iedereen simpelweg aan om naar buiten te gaan en zich te verwonderen over de natuur." Overal waar je bent, vindt er wel een bijzonder schouwspel plaats, bedacht deze redacteur. Het is slechts een kwestie van goed kijken, luisteren en er voldoende aandacht aan geven. Wie weet merk je wel iets bijzonders op.

"In een urbane omgeving als de stad Nijmegen hebben talloze soorten zich uitstekend weten aan te passen," zegt Joep, "Dat leidt soms tot unieke en spectaculaire gedragingen. Zo is me bij het kruispunt van de St Jacobslaan met de Sl. de Bruineweg opgevallen hoe een alomtegenwoordig dier als een zwarte kraai een noot bewust op het asfalt laat vallen. Dan rijdt er een auto overheen en is de noot gekraakt. Supervet toch?!"

Natuur ervaren

Om natuur bewust te kunnen ervaren, moet je weten waar je die kunt waarnemen. Joep doet een oproep om regelmatig de rubriek Natuur&gezondheid van nijmegen.nieuws.nl te volgen. Zo blijf je op de hoogte van laagdrempelige projecten en kortdurende initiatieven over bescherming en versterking van de natuur. Denk daarbij aan de paddenoversteekactie in de Houtlaan of het tellen van kraamverblijven van vleermuizen. Daarnaast zegt Joep: "Er zijn talloze groenpar-



Stadsecoloog Joep van Belkom. Foto: stadengroen.nl.

tijen die activiteiten organiseren, zoals de werkgroep praktisch natuurbeheer van IVN Rijk van Nijmegen. Daarnaast kun je specifieke natuurplekken opzoeken in je omgeving. Die zijn terug te vinden op de groenkaart van intonijmegen.com. Er zijn ook leuke hulpmiddelen, zoals een verrekijker of een wildcamera. Met apps zoals Merlin (vogelgeluiden) en ObsIdentify (foto's) kun je zelf op avontuur en ontdekken wat er allemaal in jouw omgeving leeft. Zie je iets, geef dat dan gerust door via waarneming.nl."

Eindejaars Plantenjacht

Enthousiast over het waarnemen van natuur in eigen tuin? Doe dan mee met de Eindejaars Plantenjacht van 25 december tot 3 januari. Deze plantenjacht is onderdeel van de Tuintelling, het

grootste tuinonderzoek in Nederland. Het is een laagdrempelig *citizen science project*, een onderzoek waaraan iedereen mee kan doen. De organisatie bestaat uit medewerkers van een aantal natuurstichtingen.

Joep: "We weten maar weinig van planten die midden in de winter bloeien. Daarom brengen we ze in kaart tijdens de Eindejaars Plantenjacht. Jaag je mee?" Midden in de winter zijn er verrassend veel bloeiende plantensoorten te vinden. Sommige kunnen het hele jaar door bloeien, andere weten hun najaarsbloei te rekken wanneer er geen serieuze nachtvorst is. En als het weer meezit dan komen de voorjaarsbloeiers al uit op zonnige en beschutte plekken. ♥

Tekst en foto: Joost van Berkel

Natuur ervaren in eigen buurt?

Kijk en luister extra goed naar natuur in de buurt met behulp van onderstaande links:

1. Martin Drenthen: [linkedin.com/in/martin-drenthen](https://www.linkedin.com/in/martin-drenthen)
2. nijmegen.nieuws.nl/natuur-gezondheid
3. IVN praktisch natuurbeheer: pn-nijmegen.nl/werkrooster
4. intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/natuur-in-nijmegen/groenkaart-van-nijmegen
5. waarneming.nl
6. Tuintelling: tuintelling.nl/tellingen/eindejaars-plantenjacht